



KİŞİLİK GELİŞİMİ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ
مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

قال النبي (ص): من استوى يَوْمَهُ فَهُوَ مَعْبُودٌ

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurmaktadır: “**Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız, yoldan sapan kimse size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman Allah, size yaptıklarınızı haber verecektir.**”¹

Bu ayette geçen ‘Kendinizi düzeltin’ ifadesi bir değişim ve dönüşüm çağrısı olarak kişilik gelişimine dikkat çekmektedir. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s.) “**iki günü birbirine eşit olan ziyandadır**”² buyurarak Müslümanın sürekli bir gelişim içerisinde olması gerektiğini beyan etmektedir.

Değerli Müslümanlar!

Müslüman, nefsinin yani kişilik ve benlik yapısını maddî ve beşerî baskıdan kurtarıp manevî ve ilahî olana doğru dönüştürmelidir. Zira insan, varlığın özü olması itibarıyla hem maddî hem de manevî bir boyuta sahiptir. Söz konusu bu iki boyut bir bütün halinde gelişmeli ve dönüşmelidir.

Bu nedenle beden ve ruh sağlığımıza özen göstermeliyiz. Ruhun taşıyıcısı olarak yaratılan bedenimizi zararlı maddelerden uzak tutmalı, helal ve yararlı gıdalarla beslemeliyiz. Çünkü sağlıklı bir kişilik ve benlik gelişimi için bedeni koruma altına almak ilk basamaktır. Bununla birlikte ahlaki ve manevî yaşamımıza da dikkat etmeli, düşmanlık, nefret ve intikam duygusu gibi tutum ve davranışlardan kaçınmalıyız. Zira ruhumuz güzeldir ve güzel davranışlardan hoşlanır. Buna karşın nefsimiz ise kötülüğü ister ve şeytanın dürtmesi ve yönlendirmesiyle kötü davranışları benimser.

Aziz Mü’minler!

Maddenin daha hâkim ve kötülüğün daha görünür olduğu bu çağda doğru ve güzel olanın kişilik yapımıza ve topluma yerleşmesi için gayret etmeliyiz. Bu yolda maddî ve manevî bütün fedakarlıkları yapmalı, çocuklarımızı, gençlerimizi ve yetişkinlerimizi maddî ve manevî anlamda koruma altına almalıyız. Bu çabanın dünya ve ahiret hayatımız için son derece önemli olduğunu unutmamalıyız.

Ne mutlu Hak yolunda gayret edenlere.

¹ Maide, 5/105.

² Aclunî, Keşfu’l Hafa, 2/276.