



TAKVA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ
فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (٢٩)

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ،
وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ
بِحَقِّ حَسَنٍ

Kıymetli Müminler!

Allah'a karşı sorumluluğumuzun farkında olarak, emirlerine sıkı sıkıya uymak, yasaklarından kaçınıp vereceği cezadan sakınmak anlamına gelen TAKVÂ, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette zikredilerek önemine vurgu yapılmıştır. Nitekim Rabbimiz Âl-i İmrân suresinde müminlere hitaben şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah'tan, O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.”¹

“Takvâ sahibi, çok takvalı kişi” anlamına gelen MÜTTAKÎ, Yüce Allah'a dost olan ve O'nun da kendisine dost olduğu kimsedir.² Zira o, iyi huylu, güzel ahlaklı insandır. Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükürünü eda eden dikkatli bir kuldür.³ Ticaret hayatında başkalarının hakkını, kendi hakkı gibi koruyup gözetir.⁴ Aklını kullanır ve olgun davranır.⁵ Bilgi ve tecrübeye önem verir ve kendisine rehber edinir.⁶ Geçmiş ve güncel olaylardan ibret alıp ders çıkarır.⁷

¹ Âl-i İmrân, 3/102.

² Ra'd, 13/37.

³ Âl-i İmrân, 3/123.

⁴ Bakara, 2/282-283.

⁵ Talâk, 65/10.

⁶ Ra'd, 13/37.

⁷ Bakara, 2/66

Muhterem Müslümanlar!

Allah (c.c.), bizleri akıl ve irade sahibi üstün bir varlık olarak yaratmıştır. Bizler aklımızla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt eder, irademizle de iyi ya da kötü bir davranışta bulunmaya özgür bir şekilde karar veririz. Bu özelliklerle diğer varlıklardan ayrılırız. Sahip olduğumuz irade vesilesiyle güzel davranışlarla birlikte bazen hatalar da yapabiliriz. Çünkü bizler insan olarak hatasız düşünilemeyen varlıklarız.

Her şeyi görüp-bilen ve her şeyden haberdar olan Allah, bizleri şu ayet-i kerimeyle müjdelemektedir: “Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.”⁸

Müttakilerin önderi Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.), “Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın! Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki o iyilik kötülüğü yok etsin. İnsanlara da güzel ahlâka uygun biçimde davran!”⁹ buyurarak bizlere önemli bir reçete vermektedir. Öyleyse bize düşen, insanlığın kurtuluş rehberi olan Peygamber efendimizin buyruğuna kulak verip, takva çerçevesinde Müslümanca bir hayat yaşamaktır.

Aziz Kardeşlerim!

Gelin, bu mübarek Cuma vaktinde, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) hakikatler kaynağı hadis-i şeriflerinde ifade edilen bir duaya hep beraber Âmin diyelim: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.¹⁰ Allah'ım, nefsimi takvasını ver, onu temizle, onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun sahibi ve mevlâsı sensin.¹¹

⁸ Enfâl, 8/29.

⁹ Tirmizî, Birr, 55.

¹⁰ Müslim, Zikir, 72.

¹¹ Müslim, Zikir, 73.