



VEKÂLETLE KURBAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى
مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْكُمْ
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ادْخِرُوا التُّلْتَّ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ

Kıymetli kardeşlerim!

Hicretin ilk yıllarında, Kurban Bayramının idrak edildiği ilk sene, Medine ve çevresinde kıtlık dönemi yaşanıyordu. Bayram vesilesiyle kurbanların kesileceğini duyan yoksullar Medine çevresinde toplanmışlardı. Bunun farkında olan rahmet elçisi Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştu: “**Etlerin üçte birini kendinize ayırın, ancak geriye kalanın tamamını tasadduk edin.**” Ayrıca o günlerde, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) fakirlerin ihtiyaçlarının giderilmesi adına etlerin üç günden fazla saklanılmasını da yasaklamıştı.¹

Kurban Bayramı’nı idrak edeceğimiz şu günlerde şehirlerimizin etrafını yoksullar kuşatmış değildir elbette. Ancak dünyanın küçük bir köy haline geldiği bu devirde, kurbanlarımızı paylaşmak için şehirlerimizin yoksullarla kuşatılmasını beklemek, Peygamber Efendimizin uygulamasına aykırı olacaktır. Paris’ten Arakan’a, Nijer’e, veyahut da Gazze’ye ulaşmak için birkaç saat yeterlidir. Dünya şartlarının değiştiği günümüzde, ümmet şuurumuzun da aynı oranda kuvvet kazanması gerekmektedir. Başka bir deyişle, Nijer’deki bir yoksul, yabancı bir ülkenin değil olsa olsa komşu köyün yoksulu mesabesinde dir.

Savaşların, gelir adaletsizliğinin, zorunlu göçlerin meydana getirdiği ekonomik ve sosyal sıkıntılar, fakir ülkeleri daha şiddetli bir şekilde sarsmaktadır. Ne yazık ki, bazı kardeşlerimiz

bayram günlerini, çok zor şartlarda idrak edeceklerdir. Peygamber Efendimiz Asr-ı Saadetteki yoksulların ihtiyaçlarını kurban etlerini paylaşarak nasıl giderdiyse, bizler de bugünün muhtaçlarına vekâleten kurban yoluyla el uzatmalıyız.

Değerli kardeşlerim!

DİTİB teşkilatımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile vekâlet yoluyla kurban kesim faaliyeti yürütmektedir. Geçen yıl Fransa’dan bizlere emanet ettiğiniz **yirmi üç bin yüz yirmi yedi** hisse kurbanı, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi mazlum, mağdur, mülteci kardeşimize sizlerin selamıyla ulaştırdık **elhamdülillah**.

Bu yıl “**Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş**” şiarıyla, emanet etmekte olduğunuz kurbanlar, aramızdan göndereceğimiz gönüllülerimizin nezaretinde kestirilecektir. Emanetlerinizi, büyük bir titizlikle gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Böylelikle mümin kalpler arasında sevgi köprüleri kurulmasına, ümmet bilincinin güçlenmesine vesile olacağız. İslam’ın infak ahlakının, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun bütün bir insanlık nezdinde canlı tutulmasına hizmet etmiş olacağız.

DİTİB merkezlerimize, tarafımıza ve online olarak Arefe günü akşamına kadar bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz. Bu vesileyle, siz kıymetli cemaatimizi bu hayır faaliyetine katılmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki, bir hisse kurban, binlerce dua olarak bizlere geri dönecektir.

Hutbemi, sözün başında okuduğum ayet-i kerimenin mealıyla bitirmek istiyorum: “**Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü O’nu tâzimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele!**”²

¹ Ebû Dâvûd, *Dahâyâ*, 9-10.

² Hac, 22/37.