

MUSİBETLER KARŞISINDA MÜMİN

يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

قال رسول الله ص: " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم
عندك أحسب مصيبتى، فأجرني فيها، وأبدل لي بها خيرا
منها

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Allah'ü Teala, Lokman (as)'ın oğluna verdiği öğütleri şöyle aktarıyor: “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer işlerdir.”¹

Değerli Müminler!

Hayatın akışı içerisinde zorluklar, maddi ve manevi sıkıntılar mukadderdir. Bizler, mü'minler olarak biliriz ki bunlar da dünya imtihanımızın birer parçasıdır. Cenab-ı Hakk, insanı, bazen elindekileri azaltarak bazen de fazlasıyla nimet vererek imtihan eder. Bunun bilinciyle yaşaması gereken biz Müslümanlar, musibet anında sağduyu ve akliselim ile hareket eder, sıkıntıyı aşmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışırız.

Bizler, her musibetten dünyamıza ve ahiretimize yönelik dersler çıkartırız. Benzer sıkıntılara maruz kalmamak için hata ve ihmallerimizi gözden geçiririz. İlim sahibi, tecrübeli insanlardan yardım alır, ondan sonra da Rabbimize tevekkül eder

ve Hz. Peygamber (s.a.s.)'in bize öğrettiği şu şekilde dua ederiz: “...Biz Allah'a aidiz ve O'na döneceğiz. Allah'ım! Başıma gelen musibetin mükafatını senden bekliyorum, bundan dolayı bana ecir ihsan et, benim için onu daha hayırlısıyla değiştir.”²

Aziz Müminler!

Unutmayalım ki, musibetlere karşı Rabbimize olan inançtan ve imanımızdan aldığımız manevi güçle sabır göstermek olgun bir Müslüman olmanın işaretidir. Ayrıca her halükârda Rabbimize şükretmek, O'nun lütfuna ve merhametine olan inancımızı gösterir. Musibet anında birbirimize yardımcı olmak, acıyı paylaşarak azaltmak ise dinî ve insanî bir vazifedir.

Muhterem Müminler!

Son zamanlarda farklı coğrafyalarda meydana gelen deprem ve sel gibi afetler, Mescid-i Aksa etrafında devam eden üzücü hadiseler her birimizin yüreğini yakmaktadır. Tarih boyunca birlikte yaşama kültürü ve barışın merkezi olan Kudus, bugün buna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır. İşte tam da bu zor zamanlarda, dualarımızla birbirimize kenetlenmeli, sabırla istikamet üzere sebat etmeli ve bu dünyaya ektiğimiz her iyilik tohumunun, yarın filizlenip meyvesini vereceğini bilmeliyiz.

Cenab-ı Hakk tüm dünyada hakkın ve hakikatin hâkim olmasını; masum insanların can ve mal emniyetinin barış yoluyla sağlanabilmesini nasip eylesin.

¹ Lokman, 31/17.

² Ebu Davud, Cenaiz, 17-18.